

Vouwen voor Celio

We willen Celio graag op een waardevolle manier herdenken. Samen met de hele schoolgemeenschap roepen we iedereen op om op 11 december aan de boom in de Alfred Nichelsstraat een origami kolibrie te hangen. Een kolibrie staat in de Japanse origami-traditie namelijk symbool voor energie, oneindigheid en continuïteit. Laat ons samen die vreselijke plek omtoveren tot een zwerm van kleurrijke vogeltjes. Je mag zeker een wens of verlangen op je kolibrie schrijven.

Vouw je liever een hartje of een ander vogeltje, dan kan je op YouTube heel wat instructiefilmpjes vinden. Een hartje is een héél makkelijk alternatief om samen met de jongere kinderen te maken.

In onze school staat twee dozen om alle 'vouwsels' in verzamelen. Jullie vinden er één in de gang van de lagere school (aan de speelplaats) en één in de polyvalante ruimte van het kleuterhuis.

