

# Spel van de maand

## Januari

In januari staan de touwfiguren in de kijker.

Neem een gesloten stukje touw of elastiek en ga aan de slag: je kan figuren creëren, maar ook onderstaand is de moeite waard om eens te proberen met een vriend of vriendin:

## **Februari**

Wie speelt er meer met "Wolfje, hoe laat is het?"

Er is 1 wolf en de rest van de kinderen zijn geitjes. De wolf gaat op zijn buik liggen. De geitjes verspreiden zich op handen en voeten rond de wolf, ze zijn vrolijk en trekken zachtjes aan zijn vacht en vragen brutaal: "Hé wolf hoe laat is het". De wolf antwoordt : "Helaas nog geen etenstijd!" Zo lang de wolf dit antwoord geeft, hebben de geitjes niks te vrezen en kunnen ze doorgaan met plagen. Op een bepaald moment zegt de wolf: "Tijd om een geitje op te peuzelen!" en springt bliksemsnel recht. Zo hard ze kunnen, rennen de geitjes rond. De wolf moet op handen en voeten een geitje proberen te tikken. Heeft hij geen geitje kunnen tikken, gaat hij terug op zijn buik liggen en begint het spel opnieuw. Heeft hij er wel een te pakken gekregen, dan moet het slachtoffer de rol van de wolf overnemen.